

Zeg het met bloemen

De gele paasboeketten en -planten zijn inmiddels grotendeels uitgebloeid. Gele tulpen, gele gerbera's, zonnebloemen en narcissen zijn inmiddels in de groenbak beland, maar het dankbare gezellige vetplantje kalanchoë met de schattige gele bloempjes prijkt bij ons nog trots voor het raam.

Geel is echter niet mijn lievelingskleur en na de 'gele' paastijd ben ik weer blij dat er in de winkels, sociale gelegenheden en huishoudens weer andere kleurtjes de ruimten vullen. Variatie!

Nu was er laatst een man op televisie en die zei: "Als ik iemand die ik niet mag een bos bloemen moet geven, dan geef ik gele bloemen. Gele bloemen staan voor 'ik mag je niet'." Die uitspraak van die beste man zette mij aan het denken.

Floriografie

Dus hoppakee internet op en zoeken. De taal van de bloemen, oftewel floriografie, vertelt me meer. Zo zijn rode rozen een symbool van de liefde. Echt? ;) Bepaalde bloemen horen bij een bepaalde gelegenheid. Een soort etikette in de bloemenwereld.

Maar wat is dat dan met de kleur geel in bloemenland?

Na wat surfen op het wereldwijde web kom ik het een en ander tegen over gele bloemen:

- Gele bloemen associeert men met afgunst, ontrouw en jaloezie.
- Een oude Victoriaanse dame gaf je geen gele rozen. Dit boeket stond voor jaloezie en ontrouw.
- Gele rozen geven vriendschap of haat aan, afhankelijk van de situatie.
- Gele tulp: onze liefde is onmogelijk.



Echter, de kleur geel kan dan wel het symbool zijn van afgunst en verraad, toch kom ik meer positieve dan negatieve betekenissen tegen die de kleur geel vertegenwoordigt.

Denk aan: de zon, lente, nieuw leven, vrolijkheid, vriendschap, warmte, activiteit, energie, groei, kracht, koestering, liefdevol, licht, optimisme, stralend, voorjaar, vreugde, vrolijkheid en glorie.

Dus, geef gerust iemand een bos met gele bloemen of een geel plantje als je daar zin in hebt.

Althans, dat is mijn mening. Wel een tip. Bloemen en planten waarmee je de ontvanger niet echt enthousiast maakt:



- cactussen;
- kerkhofbloemen: anjer, aronskelk, koningslelie, chrysanten;
- donkergrijze of zwarte bloemen;
- droogboeket.

En weet je wat het meest gemakkelijk is: een vrolijk, gekleurd boeket. Altijd succes! En in dat boeket mag dan gerust een 'kerkhofbloem' zitten. Denk aan een mooie bos gevuld met aronskelk, asparagus en beregras. Met daarin een paar gezellige gekleurde roosjes. Niks mis mee toch? Dan zit je in ieder geval altijd goed.

Doornroosje