

Droog voorjaar, natte zomer en ... nazomer?



Ja, 2011 heeft geschiedenis geschreven. Het voorjaar was het droogste en zonnigste ooit. Er viel zelfs minder neerslag dan in het extreem droge jaar 1976. Na een heel droge lente, volgt een natte zomer. Zo werd regelmatig voorspeld. En inderdaad, deze zomer was het halen en brengen met het weer. De tuinsproeier net aangesloten, de eerste druppels raken het gras en boem...een regenbui barst los! Beelden van weggeregende vakantiegangers op de campings, geulen gravend om hun hebben en houden nog enigszins droog te houden. Op het nieuws werd herhaaldelijk gebracht dat heel veel mensen zich gretig op de last minutes stortten, ergens in het zonnige Zuiden.

Toch waren er geluksvogels. In ieder geval de maar liefst 38.422 wandelaars die dit jaar trots over de Via Gladiola opgelucht op de eindstreep van de 95e Nijmeegse Vierdaagse afstevenden. Want de weergoden waren hen, en de meelevende en feestende toeschouwers, erg goedgezind. Het aantal uitvallers was zelfs sinds 1968 procentueel gezien niet zo laag, vooral te danken aan de zeer gunstige weersomstandigheden. Niet te warm en slechts enkele buien. Ideaal om als een van de meest ontspannen Vierdaagse de boeken in te gaan.

Een droge lente brengt een natte zomer, maar wat de nazomer gaat doen is nog een vraag. Wellicht komen er nog (te veel) van die druilerige en ook natte dagen. Je wilt naar buiten, hebt genoeg binnen gezeten. Het stof is weer van het bordspelletje Scrabble afgespeeld, de televisie heeft wel weer ruim voldoende aangestaan en de muren komen op je af. Daarom enkele tips om toch de stoute schoenen, eh laarzen, aan te trekken en gewapend met paraplu wat gezonde buitenlucht op te snuiven.

Zo verzorgt IVN op 24 september een struintocht door de Millingerwaard. Een gebied waar getracht wordt om in de oorspronkelijke staat weer terug te keren. Er zijn bevers, wilde paarden en koeien uitgezet. Deze beesten kunnen wel tegen een druppel regen. De rivier mag het gebied overstromen als er hoogwater is, om nieuwe zaden aan te voeren. Nat weer is misschien wel het meest ideaal om optimaal het gebied te verkennen.

De natuur gedijt prima met dit weer. Alles groeit en bloeit sneller en beter dan na een droge zomer. Koud is het niet, dus gewoon een extra regenjas en paraplu meenemen en de bossen in! Lekker op zoek naar flora en paddenstoelen die het juist erg goed doen bij voldoende water. En ook wij mensen kunnen het goed hebben. Van een druppeltje water ga je immers niet dood, wel?



Doornroosje