



Dit jaar toch maar weer een kerstster halen...

Kerstmis zit er weer op en de laatste kerstbomen zijn alweer uit de woonkamers verdwenen. De lichtjes en het stalletje zijn weer netjes in een doos op zolder opgeborgen. Het enige kerstversiersel dat nog te vinden is in menig huishouden, is de *Euphorbia pulcherrima*; in de volksmond bekend als de kerstster.

Deze populaire seizoensplant die in de periode voor de kerstdagen massaal wordt aangeschaft, is een traditioneel verschijnsel. Je ziet de rode exemplaren dan zo veelvuldig in de winkels, tuincentra en in huiskamers van vrienden en familie dat je er niet omheen kunt. Wij hebben er dit jaar geen in huis gehad, omdat ik deze plantjes te vaak gezien had. Ik vroeg mezelf daarom af WAAROM ieder jaar zo'n plantje vele woonkamers vult en stuitte op een stel interessante weetjes en een heuse legende.

Pepita's wonder

De legende stamt uit Mexico. Daar ontstond vanuit de bevolking een heus kerstverhaal. Het ene verhaal is weer net wat anders dan het andere. Ik heb er eentje uitgepikt.

Er was eens... Pepita, een arm kindje. Op kerstavond zag zij dat andere mensen een geschenk richting het kribje van kindje Jezus liepen. Pepita wilde Christus ook een cadeau geven, maar had geen geld. Terwijl iedereen in de kerk zat, ging zij met haar knietjes in de sneeuw bidden. Op de plaats waar ze gezeten had, bloeide opeens een mooie plant met warmrode bladeren. Pepita had nu een geschenk! Ze bracht dit blij naar het kindje in de kribbe. De stervormige plant leek zoveel op de ster van Bethlehem, dat de Mexicanen de plant 'de bloem van de heilige nacht' noemden.

Wist je dat de kerst*:

Interessante weetjes zijn er ook te vinden. Deze wil ik jullie niet onthouden:

- De kerstster is oorspronkelijk afkomstig uit Midden-Amerika. Daar kan deze traditionele plant in struikvorm wel vier meter hoog worden!
- Kerststerren werden voor het eerst gecultiveerd door de Azteken en kreeg de naam 'cuetlaxochitl'. De Azteken zagen de plant als symbool van zuiverheid en maakten van het melksap een geneesmiddel tegen de koorts en de kleurrijke bladeren gebruikten ze als hoofdingrediënt voor karmozijnrode kleurstof.
- De kerstster was de lievelingsplant van Motecuhzoma II, de eerste Azteekse leider die met de Spanjaarden in contact kwam.
- De naam '*Euphorbia Pulcherrima*' heeft de plant te danken aan de vernoeming naar de Griekse geneesheer van Euphorbes van koning Juba van Mauretanië. Hij leefde in de eerste eeuw van de jaartelling.
- In 1804 viel de warmrode plant natuurkenner Alexander von Humboldt op en hij nam de kerstster mee naar huis na een reis door Amerika.
- De kerstster wordt ook wel poinsettia genoemd. Rond 1828 viel de Amerikaanse ambassadeur, arts en gedreven botanicus Joel Poinsett voor de charme van de wilde kerstster die hij zag in Mexico. Poinsett nam de kerstster het jaar erna mee naar zijn thuisland. Vanwege de legende en omdat de plant midden in de winter bloeide, werd de kerstster daar al snel een van de populairste kerstplanten en werd om de 'vinder' te eren Poinsettia genoemd.
- In de Verenigde Staten vieren ze sinds het midden van de achttiende eeuw Poinsettia Day op 12 december, de sterfdag van Joel Poinsett. Op 'deze dag van de kerstster' schenken ze elkaar daar een kerstster om genegenheid uit te drukken, misgenoegen uit de weg te ruimen of om alvast de kerstfeer in huis te halen.

- De kleur van de bloem is afhankelijk van het ras. Er zijn rassen met helderrode, donkerrode, zalmrode, bijna witte en gele schutbladeren.
- De eigenlijke bloemen van de kerstster zijn klein en geel van kleur.
- Soms wordt de kerstster met de kerstroos verward. De kerstroos is echter in de eerste plaats een vaste plant voor buiten, die rond de winterperiode bloemen draagt. De kerstster daarentegen is een winterminnende kamerplant.
- De kerstster behoort tot de plantenfamilie van de wolfsmelkachtigen. Het witte melksap veroorzaakt irritaties aan huid en ogen wanneer je ermee in aanraking komt.
- De soortaanduiding 'pulcherrima' betekent in het Nederlands 'de schoonste'.

De kerstster.. enerzijds traditioneel, nostalgisch en enorm standaard, anderzijds een plant met een bijzonder interessant verhaal 'achter de witte schutbladeren'. Volgend jaar toch maar weer een beetje aanschaffen?



Fijne feestdagen, Doornroosje