

Letterlijk, maar figuurlijk doen ze geen vlieg kwaad

De lange, zwoele zomeravonden en tot laat in de avond/ begin van de nacht buiten gezellig keuvelen met een kaarsje of haardvuurtje, zijn voorlopig helaas voorbij. Wat zal ik ze missen. Maar ja, dan maken we het binnen wel gezellig met een lekker hapje, drankje en kaarsjes. Helaas (en wellicht maar goed ook) kunnen we binnen niet genieten van de diertjes die tijdens de gezellige zomermaanden ons komen vergezellen op, boven of naast het tuinterras. En daar bedoel ik uiteraard niet de 'gezellige' wespen, kikkers, padden en vliegen mee, maar rupsjes, bijen en vlinders die een zomeravondje extra



Ook vleermuizen vind ik prachtige beesten. Niet omdat ze zo goed van dichtbij kunt observeren en ze zo lekker aibaar zijn (onmogelijk en bovendien ook niet verstandig in verband met de kans op het hondsdolheidvirus), maar omdat ze eigenlijk wel heel interessant zijn. Juist omdat ze zo vluchtig door de lucht voorbij stuiven en je ze dus niet rustig kunt 'leren kennen'.

Vampiers

Omdat je deze 'gevleugelde muizen' alleen na zonsondergang tegenkomt, deden vroeger veel verhalen de ronde. Christenen zagen ze als een belichaming van de duivel. Ook zouden ze vertrouwelingen zijn van heksen. En dan heb je de welbekende sage van Graaf Dracula, de vampier die in een vleermuis veranderde en mensen leegzoog. Nu bestaat er wel een soort, genaamd vampiervleermuis — hoe kan het ook anders —, die van bloed leeft. Deze kleine vleermuisjes komen in Nederland niet voor en bovendien bijten ze mensen niet in hun nek. Ze maken met hun tandjes kleine wondjes in meestal de poot of hals van dieren als koeien en tapirs, die liggen te slapen. In hun speeksel zit een stofje dat stolling tegengaat en pijnstillend is. Ze likken als het ware een beetje van het bloed op wat uit de wond van 'hun prooien' komt. De beesten merken er dus niets van en dromen lekker door.

'Bloedzuiger' of niet, veel mensen vinden vleermuizen ook tegenwoordig nog enge beesten. Het laatste deel van hun naam — muizen — dekt dan ook aardig de lading. Muizen zijn snel en veel mensen vinden ze angstaanjagend, evenals vleermuizen. Beide soorten doen figuurlijk geen vlieg kwaad. Letterlijk wel: ze verorberen (onder andere) insecten, dus ook vliegjes. Maar ach, die kunnen we missen als kiespijn. Vleermuizen zijn daarom dan ook nuttig. Ze eten insecten, nectar en fruit en houden hierdoor insectenplagen onder controle, bestuiven bloemen en verspreiden zaadjes.

Blijf af

Dat wil niet zeggen dat je zo zomaar aan kunt raken. Sowieso zijn ze daar te snel voor, maar mocht je een zieke, dode of een vleermuis in winterslaap aantreffen: blijf er alsjeblieft vanaf! Ze kunnen hondsdolheid onder de leden hebben.

Daarnaast zijn ze zijn heel gevoelig. Zo is het niet verstandig ze tijdens hun winterslaap te wekken, omdat ze dan moeten opwarmen en door de energie die dat kost, is de kans groot dat ze sterven voor de zomer begonnen is.

Wie weet hebben we er binnenkort wel een paar onverwachte logeetjes, want het schijnt dat dwergvleermuizen hoofdzakelijk overwinteren in huizen, bijvoorbeeld op zolders. Afijn, een vleermuis heb ik liever niet in huis. Liever wacht ik weer tot de zomer om deze handvleugeligen weer tijdens een heerlijke avond boven ons terrasje te zien fladderen. Vrijheid, blijheid.