

Met IVN op zoek naar 'mysterieuze' paddenstoelen in Heumensoord

September en augustus waren natte maanden. Minder plezierig voor zoonbidders, echter ideaal voor paddenstoelen. IVN Rijk van Nijmegen verzorgt 17 oktober van 14 tot 16.30 uur een paddenstoelenexcursie in natuurgebied Heumensoord. Paddenstoelen met interessante verhalen, ook voor kinderen. Vertrekpunt: parkeerplaats ingang Heumensoord, begin Beukenlaan te Nijmegen.

Heumensoord is rijk aan paddenstoelen. De afgelopen jaren waren al verschillende paddenstoelen te zien rond de parkeerplaats aan het begin van de Beukenlaan. Maar ook de afwisseling van bos en heide garandeert dat de deelnemers van de excursie veel soorten zullen zien: meer dan vijftig moet zeker kunnen lukken.



Mysterie

Paddenstoelen groeien enorm snel. Zo snel, dat mensen vroeger niet begrepen hoe het kon dat van de een op andere dag ergens zwammen te zien waren. Het mysterie rondom het ineens verschijnen van paddenstoelen heeft allerlei verhalen en sagen opgeroepen. Zo is er het verhaal van de duivel. Deze liep verkleed als pad door het bos. Als de pad moe was, liet hij een 'stoel' uit de grond groeien. Daar ging de pad even op zitten om te rusten. Vandaar dus de naam 'paddenstoel'.

Duivels en duistere figuren als heksen werden wel vaker gelinkt aan paddenstoelen. Vandaar dat verschillende paddenstoelen nog een naam hebben met 'heks' of 'duivel'. Denk aan heksenboleet en duivelsbroodrussula.

Men kon niet verklaren dat er in één nacht ergens een cirkel met paddenstoelen ergens uit de grond was geschoten. Heksen, soms vermomd als katten, zouden op deze plek een dans hebben uitgevoerd. Als je in deze kring stapte, zou je er zelf niet meer uit kunnen komen. Je zou er een hele nacht in vast kunnen zitten of zelfs nooit meer terug komen! Vandaar dat deze natuurverschijnselen de benaming heksenkring kregen.

Voor meer informatie: www.ivn.nl/rijkvannijmegen