

Schildersbedrijf Frijling In bedrijf

'Wij zijn niet zo groot, dus wij redden het wel'

Al gaat de economie er helemaal aan, goede schildersbedrijven blijven altijd bestaan. "De vraag naar onderhoud blijft," legt eigenaar Henk Frijling (48) van Schildersbedrijf Frijling uit Hardenberg uit. Natuurlijk ervaart hij ook de klappen die de economie af en toe flink uit kan delen, maar hij kan deze incasseren. "Je hebt altijd te maken met bepaalde kenmeringen, maar je moet de slechte periodes proberen achter je te laten," zegt de vakman zelfverzekerd.

"Iedereen in het bedrijfsleven heeft er mee te maken. Je ziet dat sommige bouwbedrijven hier niets te doen hebben. Ze lijden veel." Hij vervolgt: "We hadden een jaar of wat geleden zes werknemers in dienst. Door de economische toestand zijn er nu twee mensen minder werkzaam. Nu bestaat ons bedrijf uit vier werknemers, plus mijn vrouw Henriëtte en ik." Frijling maakt zich niet druk: "Wij zijn niet zo groot, dus wij redden het wel. We hebben een standvastig bedrijf." Hij refereert aan het feit dat Schildersbedrijf Frijling, dat inmiddels ruim 140 jaar bestaat, een sterk netwerk heeft opgebouwd met trouwe klanten die een hoge gunfactor hebben. De basis is goed. "Zo hebben we ook opdrachten buiten de stad. Mond-tot-mondreclame. En opdrachten van vroeger die zijn blijven hangen, bijvoorbeeld het onderhoud van kerken."



Vierde generatie

Hardenberg is een stadje met een kleine twintigduizend inwoners. Veel mensen kennen het schildersbedrijf. Overgrootvader Frijling zette de onderneming op. Henk Frijling is de vierde generatie die het bedrijf leidt. Hij krijgt geregeld verhalen uit de oude doos te horen. "We hebben klanten die mijn opa kenden en waar mijn vader vroeger kwam. Dan komen de verhalen van vroeger op tafel." Erg fijne anekdotes, want inmiddels zijn ook zijn ouders overleden. Ook heeft hij nog herinneringen van de oude tijd in zijn bezit. Op de website van zijn bedrijf staat een foto van een historisch papiertje. "Dat is een nota uit 1880. Een bevelschrift tot betaling." Ook zijn er oude boeken waar foto's in staan van monumentale gebouwen die schilders met grote schorten aan het schilderen zijn. "Mijn vader en opa," zegt hij enthousiast.



Ook zijn er oude boeken waar foto's in staan van monumentale gebouwen die schilders met grote schorten aan het schilderen zijn. "Mijn vader en opa," zegt hij enthousiast.

Henk Frijling kwam als achttienjarige jongen in het bedrijf te werken. Zijn vader overleed een jaar daarvoor. Het bedrijf had een paar jaar daarvoor vijftien tot twintig mensen in dienst, maar door de economische crisis die eind jaren zeventig, begin jaren tachtig plaatsvond, kromp de onderneming. Toen pa Frijling stierf, zetten zijn vrouw en een werknemer de werkzaamheden voort. De jonge Henk kwam ze al snel ondersteunen en zijn broer deed de boekhouding, naast zijn werk bij een boekhoudkantoor.

Winkeltje

Na verloop van tijd groeide het bedrijf weer. Jarenlang konden klanten bij het winkeltje in het centrum van Hardenberg terecht

voor hun verf en benodigdheden. Uiteindelijk, zeven jaar geleden, verhuisde Schildersbedrijf Frijling naar een pand, net buiten de stad. Het centrum werd steeds moeilijker begaanbaar voor de klanten en de schilders. Er kwamen paaltjes op straat die op bepaalde tijden omhoog stonden, wat lastig werd om ons te bereiken". Zeven jaar geleden namen Henk en zijn gezin de stap om te verhuizen. Ze wonen nu naast de onderneming. Daar hebben ze een loods met een werkplaatsgedeelte en een winkeltje. Zo kunnen ze nog steeds de trouwe klanten bedienen, die graag verf van hen afnemen.

Kwaliteit

Naast de gunfactor en het stevige netwerk, is ook kwaliteit een belangrijk element om succesvol te zijn. Zo werken de schilders van Schildersbedrijf Frijling voornamelijk met de producten van Global Paint. "Dat doen we al vanaf het moment dat het merk (destijds nog onder de naam Herberts) op de markt kwam. Via Van Dijk (verfgroothandel) waar we al sinds ik me herinner zaken mee doen." Goede verf is erg voornaam als je een groot hart voor je ambacht hebt. Op de vraag wat hij zo mooi aan zijn beroep vindt, wordt dit ook meteen duidelijk: "Het feit dat je van oud spul, weer iets moois maakt. Dat je ervoor zorgt dat het er gelijk uitziet. En bovendien de reacties van mensen die tevreden zijn over het resultaat!" besluit hij met een lach.

Schildersbedrijf Frijling

Jan Weitkamplaan 8G • 7772 SE Hardenberg

www.schildersbedrijffrijling.nl • info@schildersbedrijffrijling.nl